

---

# Gods Column

---

**...CONCENTREER U OP GOD...  
IN PLAATS VAN OP UW SITUATIE**



*Bijbelse Waarheid:*

Gods licht op  
Jakobus 4:7

“Of de wereld nu naar ons lacht of fronst, we moeten altijd onthouden dat het de vijand is.”

# ... CONCENTREER U OP GOD ... IN PLAATS VAN OP UW SITUATIE

O Heilige Geest, laat ons op U concentreren bij alles wat wij vandaag doen. Laat al onze meditatie over U alleen gaan. Geef ons de genade om Uw boodschap in het diepst van ons hart toe te laten. In Jezus' naam. Amen.

Immanuël! Wanneer u mensen deze vraag stelt: "Wie bent u?" zullen veel mensen vertellen over hun prestaties, positie, opleiding en titel, enzovoorts. Maar al deze prestaties zijn de buitenkant. Wat deze mensen zich niet realiseren is dat het er niet toe doet wie u naar mensen toe bent, maar wie u bent voor God. Het feit dat mensen u eren, verhogen en prijzen, wil niet zeggen dat uw leven God behaagt. Bovendien is het ook niet zo dat als mensen negatief over u praten, dat betekent dat God niet van u houdt. Het is normaal voor mensen een liefde of haat te ontwikkelen naar een persoon toe, door wat ze horen, wat ze lezen en wat anderen hen vertellen. Dit betekent dat er twee standpunten zijn, twee manieren van kijken: die van mensen en die van God. Deze twee manieren staan tegenover elkaar. Het menselijke standpunt richt zich op de buitenkant; Gods standpunt richt zich op de binnenkant. **"Het komt immers niet aan op wat de mens ziet, de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here**

**ziet het hart aan."** (1 Samuël 16:7). Als u naar de buitenkant kijkt, kunt u geen juist oordeel vellen.

Elisa's knecht werd overmand door angst toen hij naar de situatie keek vanuit menselijk oogpunt; Elisa keek op de juiste manier door naar de situatie te kijken vanuit Gods oogpunt (2 Koningen 6:15-17).



Gods standpunt is waar en onveranderd. In Gods ogen bent u een succesvol persoon. U bent geschapen om te regeren in dit leven. Als christen bent u niet onder de natuurlijke omstandigheden als ziekte, schuld, veroordeling of angst. U bent niet langer schuldig verklaard - u bent gerechtvaardigd! U bent verbonden met God! Nederlaag en mislukking behoren tot het verleden!

Aan de andere kant is het menselijk standpunt gelimiteerd en het kan God niet begrijpen. Als u zich richt op het menselijke standpunt, zou u gebonden zijn, omdat naar het leven kijken vanuit menselijk oogpunt angst, zorgen en ongerustheid brengt. Het zou voor u dan belangrijk zijn wat mensen van u vinden. Dan bent u gebonden aan wat mensen zeggen dat u bent. Maar als u zich richt op Gods standpunt is het niet belangrijk wat mensen van u zeggen, hoe slecht ze ook over u spreken. U zou nog steeds geloven dat u bent wat God zegt dat u bent - niets kan uw mening veranderen over wat u gelooft.

Het is belangrijk te weten dat uw standpunt invloed heeft op uw denken en doen. Laten wij eens naar het goede voorbeeld kijken van Elisa's knecht, die door angst overmand werd toen hij vanuit menselijk oogpunt naar zijn situatie keek. **"Toen de dienaar van de man Gods des morgens opstond en naar buiten trad, zie een leger omringde de stad, zowel paarden als wagens. En zijn knecht zei tot hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? (2 Koningen 6:15).** Maar Elisa zag het goed toen hij naar de situatie keek vanuit Gods oogpunt. **"Maar hij zei: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan, die bij hen zijn. Toen bad Elisa: Here, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de Here opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa."** (2 Koningen 6:16-17). Ook wij moeten bidden of God ons verstand opent om de waarheid te zien omtrent onze situatie.

Mensen van God, richt u net als Elisa op God en Zijn toereikendheid in plaats van op uw situatie. Of de wereld nu naar ons lacht of fronst, we moeten altijd onthouden dat het de vijand is. Erken God als uw bron (**Handelingen 17:28**). Put uit Gods voorraden en overwin elk probleem dat op uw weg komt. De dingen aan de buitenkant kunnen u nooit overweldigen, noch uw geloof in Jezus Christus beïnvloeden. Wees overtuigd van uw eigen bestemming - weet waar u hoort.

'Focus' heeft alles te maken met het hart (**Spreuken 4:20-26; Matteüs 13:3-9**). Onze Heer Jezus Christus zegt: **"... want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn"** (**Matteüs 6:21**). Als u niet op de juiste manier kijkt, zult u te opgewonden zijn, elke keer dat er iets goeds gebeurt, en overweldigd wanneer u geconfronteerd wordt met tegenspoed. Een verbroken focus is een serieuze oorzaak waarom mensen mislukken. Het is uw focus, niet uw gevoel, wat bepaald wat voor persoon u bent. Daarom maakt het uit wat er in uw hart leeft! Wat in het hart is, bepaald wat er uit komt. Het soort zaad wat u zaait, bepaald het soort oogst wat u zult oogsten! **"Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond"** (**Lukas 6:45**).

Als u kijkt naar de dingen aan de buitenkant, kunt u geen juist oordeel vellen. Samuël moest diep genoeg kijken, voorbij Eliab's uiterlijke vertoning, naar het hart (1 Samuël 16:7).



Waar u bepaalt uzelf op te richten, daar zal ook uw hart zijn (**Kolossenzen 3:1**). Als u aan mislukking denkt, is dat omdat uw hart zo is. Als u in het verleden leeft, is dat omdat uw hart zo is.

De conclusie is dat we gemaakt zijn om in ons hart op Jezus Christus te lijken. U bent geroepen om een imitator van God te zijn. Om als Hem te zijn, moeten we als Hem leven. Gods levensstijl is een levensstijl gebaseerd op positief denken, positief spreken en positief handelen (**1 Johannes 2:6**). Stel uw focus opnieuw in. Uw geestelijke ogen moeten gericht zijn op God, die onzichtbaar is, door naar zijn Woord te kijken. Gods Woord reflecteert Zijn karakter. Als u een succesvol persoon wilt zijn, richt u dan op Jezus Christus!

In geloof eindig ik hier en bid om u weer in geloof te mogen ontmoeten, in Jezus' naam. Amen. Emmanuel !!!

Deze 'Gods Column' is een vertaling van een 'Mouthpiece of God', geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations.  
Vertaling: Stichting Bevrijding in Jezus' naam